

Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15

Baarn, 26 maart 2021.

Aan de ouder(s), verzorger(s)

Deze nieuwsbrief staat in het teken van Pasen.

Verhalenrooster Kind op Maandag.

Het volk Israël leefde lange tijd in ballingschap in Babylonië. Alles was daar anders dan ze gewend waren. Was dat het 'nieuwe normaal', of zou alles weer worden zoals vroeger? Als koning Cyrus in Perzië aan de macht komt, verandert alles: ze mogen terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Maar toch zijn niet alle problemen dan voorbij.

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over hulp uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou worden!) De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in gesprek te gaan over de recente geschiedenis: In de afgelopen decennia zijn er veel spanningen ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde in Palestijnse gebieden.

Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze feesten horen. Het boek Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de heilige Geest werd uitgestort over zijn leerlingen.

<p>Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen</p> <p><i>Lucas 23 en 24: 1-35</i></p> <p>Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: 'Er zij licht!'</p> 	<p>Week 14 (06/04 - 09/04) – Naar huis</p> <p><i>Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24</i></p> <p>Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen.</p> 
---	---

Vanuit de Paascommissie.

Donderdag 1 april wordt er in de klas Pasen gevierd. Op creatieve wijze wordt er stilgestaan bij het Paasverhaal. Verder worden er in de klas die dag leuke activiteiten gedaan.

Ook mogen de kinderen extra aandacht besteden aan de paaslunch die zij zelf moeten meenemen. Denk aan een gekookt eitje, een lekker broodje of een krentenbol. Nadere uitleg over het paasbrood, matzes en paaseieren en paashazen vindt u hieronder. We maken er een inspirerende dag van.

Paasbrood.

Voor de rooms-katholieken valt Pasen direct na de vastenperiode. Er wordt dan feestelijk gebakken om de sobere periode af te sluiten. Hiervoor wordt gebakken met veel ingrediënten zoals spijs, rozijnen, noten, krenten en sukade en sinaasappelsnippers. De vruchten bakken geweld en fijngehakt voordat het door het deeg gemengd wordt. Het brood wordt vervolgens op een bakplaat gebakken. Het paasbrood heeft vooral op witte donderdag een speciale betekenis. Op witte donderdag, de donderdag voor Pasen, wordt het laatste avondmaal van Jezus Christus herdacht. Jezus Christus vergeleek zichzelf met het brood dat hij uitdeelde.

Matzes.

Vlak voor hun vertrek uit Egypte kregen de Joden van God opdracht brood te bakken zonder zuurdesem. Brood dat dus niet gerezen was. Traditioneel reinigen Joden voor de Pesach hun huis waar alle resten van gerezen brood verwijderd worden. Tijdens de Pesach week eten traditionele Joden Matzes en geen gerezen brood. In de Christelijke gezinnen worden ook Matzes gegeten. De uittocht van Mozes maakt namelijk ook deel uit van de Christelijke Bijbel. Het traditionele Pesachfeest wordt gemengd met het Christelijke feest van de opstanding van Jezus Christus.

Chocolade Paashazen

De paashazen vinden hun oorsprong in het heidense Paasfeest. De paashaas is een teken van vruchtbaarheid. Vroeger vond men eieren in oude hazenlegers die gelegd worden door verschillende vogelsoorten, men dacht dat de haas de eieren had gelegd en zo kwam ook de paashaas aan zijn teken van vruchtbaarheid. Een andere oorsprong waaraan gedacht wordt is dat de haas zich razend snel voortplant en daardoor een teken van vruchtbaarheid is. De eieren die verstopt worden door de paashaas komen ook voort uit de eieren die verstopt lagen in de hazenlegers. Vroeger was de Paastijd de tijd dat de mensen gingen zoeken naar eten. Ze vonden dan de eieren in de oude hazenlegers.

Paaseieren

De eieren vinden al hun oorsprong in het Heidense Paasfeest. Eieren zijn het teken van een nieuw begin, vruchtbaarheid, de opstanding. Alle gebruiken die we rond de Pasen kennen, zoals het schilderen van eieren, zijn bedoeld om het leven en de vruchtbaarheid te bevorderen. De heldere kleuren waarin de eieren geschilderd worden zijn een weerspiegeling van het zonlicht en de lente. Het verstoppen van de eieren heeft dus te maken met de paashaas. Maar vroeger was er ook een oude traditie om eieren in de akker te begraven om deze vruchtbaar te maken. De Christenen maken bij het gebruik paaseieren een koppeling naar de wederopstanding. De katholieken onthouden zich in de vaste periode, de tijd voor de Pasen, van zuivel en vlees, ze aten dan ook geen eieren. Aan het eind van de vaste periode die 40 dagen tijd, lag er een stapeltje eieren dat dan naar hartenlust gegeten mocht gaan worden. Vandaar misschien wel de vele eieren met Pasen.

Uitnodiging webinar inspiratieavond SWV De Eem 14 april 2021

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de inspiratieavond op 14 april a.s. voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. Deze avond wordt georganiseerd door ons samenwerkingsverband SWV DE Eem. De inspiratieavond is dit keer een webinar met Steven Pont.

Paasweekend / Studiedag / Vrije lesdag.

Op Goede Vrijdag 2 april start het paasweekend. Dinsdag 6 april a.s. staat er een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn die dag vrij. De leerlingen worden op woensdag 7 april a.s. weer op school verwacht.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.